

Rie's Dagbog

Australien 2023-24



Torsdag 7. december 2023

Så har vi 30 timers flyvning foran os. Det er så langt, at jeg er nød til at tage det bid for bid. Første bid var aftalen med Per og Jane som vi havde aftalt at mødes med i lufthavnen, for de skulle med et fly til Bergen næsten samtidig med at vi skulle starte vores tur mod Australien med et "hop" til Zürich. Det lykkedes! Vi mødtes i køen til security og derefter gik alt som planlagt: kaffe & Fernet. Tog en tårevædet afsked og de fløj nordpå og vi tog sydpå. I Zürich havde vi lidt over en halv time til at nå flyet til Singapore. Gik problemfrit, og så sad vi i flyet med 11 timer foran os! Elleve timer er lang tid i et flysæde.

Fredag 8. december 2023

Da vi så landede i Singapore var det blevet fredag morgen! De sidste timer af turen var ... meget ... lange. Skulle gennem security-tjek igen, men det gik.... og så boarded vi, med udsigt til endnu syv timer i et flysæde! Vi landede ved seks-tiden lokaltid i Sydney, men vi var totalt rundforvirrede over tiden. Blev lidt mere forvirrede over at vores bagage ikke var med, men vi fik det noteret og vi fik nogle lokale dollars i kompensation for forsinkelsen, men vi ville altså hellere have vores bagage



Første indtryk af Sydney (men det blev bedre senere)

Alejo modtog os i lufthavnen, og Tatiana ventede i bilen udenfor og vi satte straks kurs mod deres hus i Bilgola Hights nord for Sydney. Må indrømme at vi var lidt trætte, men de havde forberedt et let måltid til os og et køligt glas hvidvin. Havde slet ikke noget at klage på.

Deres hus ligger i en regnskov, me udsigt til palme- og bregne toppe samt havet, et aldeles fascinerende sted. Tror jeg kunne sidde på deres balkon de næste seks uger og nyde udsigten.

Lørdag 9. december 2023

Heldigvis var der ikke lagt store planer for dagen i dag, så det var en rolig dag, som dog havde et stressende element af at vi ikke havde vores bagage. Sten havde en frustrerende samtale med bagage-håndterings-bureauet, men blev ikke ret meget klogere på hvornår vores tasker ville komme, men min dukkede op i løbet af eftermiddagen. Der ligger de lækreste badestrande ikke langt herfra og i løbet af dagen tog vi en tur til stranden og vi badede.



Alejo & Tatianas super hus i Bilgola Hights

Søndag 10. december 2023

Da vi vågnede havde Alejo fået besked om at Stens bagage ville komme inden frokost. Det var jo fint, og den kom. Min største bekymring havde været at vi fik vores medicin. Vi kan jo helt sikkert få hvad vi skal bruge herude, men det var besværet jeg ikke orkede, men nu var det problem så løst.

Dagens bytur til Sidney med bil. Vi kunne parkerede ved Alejos arbejdsplads som ligger tæt på ANZAC Monumentet i Hyde Park. Vi så monumentet og slentrede gennem Hydepark og over til Nationalbiblioteket, og videre til Botanisk Have. Altså: en botanisk have i troperne er der mere fest og farver over end en i tempereret kystklima. Hvad der slog mig mest var nok at der var eksempler på mere end ti forskellige græsplæner/typer- lidt imponerende.



ANZAC monumente for de faldne i diverse krige hvor Astralien har leveret 'kanaoføde'

Var en tur rundt om operaen som vi kun havde set i glimt på vej fra lufthavnen den dag vi landede. Den er imponerende og den ligger fantastisk. Vi fik os en øl mens vi så den imponerende folkemængde der flokkes til dette sted. Sydney er en stor by, og her en Light-Rail, den skulle vi heldigvis prøve or at komme derhen hvor vi skulle spise aftensmad i nærheden af China-town. En meget lækker kinesisk restaurant med dejlig mad. Efter middag gik turen nordpå og var hjemme var hjemme kvart over syv godt brugte, godt brugte! Stens skridttæller havde registreret at vi har gået 10 km i dag

Mandag 11. december 2023

Alejo og Tatiana var forlængst taget på arbejde da vi vågnede. Vores værter havde anbefalet en vandretur gennem Angophora Reserve til Avalon, Da vi trængte til at komme ud og røre os, gik vi turen. Avalon er en fin lille by med en dejlig strand. Fik formiddagste (noget mærkeligt med gele-bobler), På vejen herved havde vi fået en besked fra Tatiana om at hun havde testet sig for corona og var positiv. Vi måtte på apoteket og købte tests, så vi kunne teste os. Degig vi på stranden og badede og så os om i byen, og spiste frokost. Da vi skulle hjem af kunne vi ikke finde ud af det med busserne, så vi endte med at gå hjem. Var lidt stolte af os selv at vi fik gåen en så lang tur. Det blev til 10 km!

Da vi kom tilbage testede vi os for corona, jeg bongede ud positiv, men Sten var negativ.

Heldigvis er Alejo også negativ. Og så var jeg træt! Mon det er de sidste to dages lange gåture eller coronaen, det ved man jo ikke? Fik dog (som altid) et glas vin eller to inden vi faldt om på puden.

Tirsdag 12. december 2023

I dag er Tatiana hjemme på grund af coronaen. Vores plan var at tage til Sidney via Manley, hvorfra man kan tage en båd til Sidney centrum og få oplevelsen af indsejlingen til Sidney Harbour.

OK det foregår sådan: Man bestiller en KEO ('on demand service') ride via en App. Det er en minibus der kommer så hurtigt det er muligt, på App'en kan man følge hvor den er. Den kørte vi så med til Mona Vale, Betalingen foregår også via Appen som er tilknyttet vores Visa-kort. Smart! Fra Mona Vale går der så hurtigbusser mod syd. Idag tog vi bussen til Manley. Bussen betales med et rejsekort som vi kender det hjemmefra. Sejlturen til Sidney betales ved vores Visa-kort, såre enkelt.



Sidney Harbour mellem Manley og Sidney

Man lander ved det centrale færge-stoppested i Welsh Bay, hvor der er et mylder af færger og badegæster der bader i havlen. Fantastisk folkelig. Vi slentrede gennem Domain-parken til Art Museum of New South Wales, hvor vi hovedsagelig så på kunst af og om den oprindelige befolkning det er en stor samling. Gik tilbage til Wineryard-området, som er det store bus-og togcenter, hvor vi skulle tage bussen B-1 tilbage til Mona Vale. Undervejs vekslede vi nogle penge. Da vi kom til Mona Vale bestilte vi vores KEO-ride, Der var så god

tid til den kom at vi mens vi fik vi et glas hvidvin hhv. en øl på en bar ventede på den. Fik trods alt gået knapt syv kilometer i dag.

Onsdag 13. december 2023

Hat været i kontakt med Jeff og Lelia som vi oprindeligt mødte i Sevilla på 'den store tur'. Vi mødte dem igen, da vi var i Marokko, hvor vi rejste rundt med dem (helt ned til Sahara) og havde det vældigt hyggeligt. De har nu sejlet deres båd hjem og har slået sig ned udenfor Melbourne i Marysville. Har aftalt at vi skal ses mens vi er her så nu skulle vi se at få købt billetter. Det meste af formiddagen gik med *ikke* at købe fly-billetter til Melbourne. Ingen af vores kredit-kort kunne bruges. Skrev til banken, håber at få svar i aften.

Vejret er jo fortsat dejligt så vi besluttede at tage en KEO ride til Avalon og derfra en bus videre til en bus til Palm Beach - som ligger nordligst på denne halvø - for at se fyret. Vi gik en tur fra fyret og sydpå langs kysten. Vi stoppede ved en golfklub hvor vi fik nogle dejlige salater med henholdsvis stegt oksekød og laks. Fortsatte gåturen og hoppede på bussen længere sydpå for at køre tilbage til Avalon igen og shoppe lidt inden vi tog videre hjem. Da vi kom tilbage havde Alejo testet sig igen for corona og denne gang var den desværre faldet positiv ud.

Torsdag 14. december 2023

Hurra: Så lykkedes det at finde OG få købt flybilletter til Melbourne, -vi rejser mellem jul og nytår.

Nu er det nærmest blevet rutine at komme frem og tilbage til Sidney. Vi skulle besøge Australian Museum, hvor hele Australiens historie er beskrevet fra med dinosaurer og så fremad i historien. Selv om vi ikke er rigtige geologer var det nu sjovt at se et rigtigt gammeldags museum, med sten og knogler. Vi fik endnu engang slentret rundt i byen, selv om det foregik i meget adstadigt tempo, for næsten 38 graders varm trækker altså søm ud på sådan nogle vikinger som os.

Fredag 15. december 2023

Vågnede klokken lidt i syv for nu står det store Bush eventyr foran os. Blev hentet af en lufthavns taxi klokken halv otte, for vi skulle nå

et fly klokken halv elleve til Alice Springs og der er langt til lufthavnen OG vi elsker at være i god tid.

I security måtte jeg desværre aflevere min mini Leathermann og da de ledte efter Stens saks (som var ok) fandt de seks- otte små kabelbindere! Og de er forbudt ??? De har rejst med os mange steder men nu er det slut! Da vi havde fløjet i halvanden time gik det op for mig, at der er halvanden times tidsforskel mellem Sidney & Alice Springs! Så det blev en lang dag. Vi havde internet på hele flyveturen det har jeg ikke prøvet før.



Alice Springs er et 'knudepunkt. dels pga. den centrale beliggenhed dels pga 'turistmagneten' ULURU

Landede først på eftermiddagen lokal tid og tog en taxa direkte til hotellet. Hotellet så fint ud med restaurant og swimmingpool. Startede med en bytur i Alice Springs som er en lille by i midten af ingenting. Her præger den oprindelige befolkning virkelig bybilledet, men oprindelsen af Alice Spring er, at den blev centrum for oprettelsen af telegrafforbindelsen fra Melbourne til Darwin.

Den oprindelige by hed Stuart. Den blev anlagt da det blev nødvendigt at have telegraf-forbindelse fra syd til nord: The Overland Telegraph Line (OTL), som forbinder Adelaide med Darwin (og dermed videre til Storbritannien. OTL blev færdiggjort i 1872.

Dette åbnede for bosættelse af det indre Australien og Alice Springs Telegraph Station blev placeret i nærheden af, hvad der menes at være et permanent vandhul i den normalt tørre

Todd-flod, kaldet Alice Springs og Stuart blev omdøbt til Alice Springs.

Vi fandt et sted hvor vi fik frokost, men.. der blev ikke serveret øl og andet alkohol. Vi fandt ud af at vi var i en by med alkohol restriktioner. Det blev virkelig anskueliggjort, da vi var i et supermarked for at købe en flaske vin. To politifolk uden for forretningen, store skilte om hvor meget (lidt!) i måtte købe og legitimation (pas, der blev registreret) da vi skulle betale. Ellers en hyggelig by med flere forretninger hvor vi fik købt fluenet, som vi var blevet anbefalet. Spiste på hotellets restaurant og gik tidligt på puden, da vi bliver hentet klokken fem minutter i seks i morgen.



Så tankes der op til de kommende dage

Lørdag 16. december 2023

Blev hentet som aftalt klokken fem minutter i seks. Efter 2-3 stop i byen var vores lille gruppe samlet: en franskmænd, to tyske piger, en englænder, en slovensk pige og så os to danskere samt en lokal guide. Så kørte vi ud over bushen mod Uluru som før i tiden blev kaldt Ayers Rock, en tur på 400 km. Det skulle vi nå til frokosttid – afstande er en anden ting i denne del af verden. Stoppede ved en lille cafe for kaffe og toilet, derudover to stop for at strække benene. På disse steder var der absolut ikke andre faciliteter ud over toiletter. Det sidste af disse stop var en kvæg-ranch, vi så ingen dyr de er ude i det 100.000 kvadratkilometer store område ranchen dækker. Det er svært at forstå at vi kører rundt i et kvægområde for der er virkelig langt mellem dyrene, men vi blive gjort opmærksomme på det for vi kører over mange

kvægriste. Det her kæmpe område var oprindeligt hjemsted for 230 forskellige Aboriginal grupper, og den kæmpe klippeblok Uluru var mødested for mange af disse grupper. Det var nu blevet midt på dagen og det var varmt: varmt som i 35 grader! Så vores tur rundt om Uluru blev ikke længere end to-tre kilometer. Her regner det 2-300 mm om året, men det fordamper lige med det samme i sådan en varme.



En engageret aborigin kvinde viser rundt på turen ved Uluru

Der var arrangeret en tur af en guidet af en aborigin kvinde, som talte sit stammesprog, hvorfor der også var en guide med der kunne tolke. Det er meget vigtigt for den oprindelige befolkning at formidle at de stadig har et fugerende sprog (men faktisk er der mange aborigin sprog der ikke er umiddelbart gensidigt forståelige). Hun forklarede at tegnsprog er en vigtig del af kommunikationen, foredi at det var vigtigt at der er stille når man går på jagt. Der blev vist hulemalerier i en hule hvor kvinderne samledes og i en mandehule, også med hulemalerier og desuden var der en familiehule. Hulerne lå selvfølgelig ved et vandhul, så man kunne forsyne sig herfra.

Da vores rundvisning var færdig, var vores guide væk! Og der stod vi så som turister efterladt i midten af ørkenen! Problemet læste sig dog hurtigt: guiden kom tilbage.

Søndag 17. december 2023

I morges blev vækket klokken 4:00 om morgenen, og afgang til Kata Tjuta klokken 4:30. De tidlige morgener giver meget god mening i

lyset af at det bliver så varmt midt på dagen. Så når vi at vandre opda inden solen står op og vi kan nyde solopgangen oppe på klipperne og mens det bliver varmere går vi så nedad. I dag gik vandreturer gennem Valley of the Winds. Kata Tjuta i er også en stenklippe som Uluru (konglomerat), her nærmere et klippekomples, der stikker op af jorden med dybe klippesprækker og dale. Udturen gik fint i den tidlige morgen, men det trak søm ud at gå tilbage i den stadig varmere formiddagsluft.



Vores særdeles primitive overnatningsforhold (med 30° om natten)

Var så tidligt tilbage at vi fik mulighed for at indhente noget af nattesøvnen. Ved ellevetiden blev der stillet frem så vi kunne lave burgere. Efter frokosten kørte vi mod Kings Canyon og skulle undervejs have diesel på bussen og sætte sætte en af deltagerne af ved et andet hotel og to af i den lokale lufthavn. De skulle videre til andre destinationer. For resten af os lå der en tre timers køretur foran os til næste lejr ved Kings Canyon.

Mandag 18. december 2023

Endnu en dag hvor vi skulle tidligt op. Og endnu en gang var vi glade for at vi gjorde det. Vandreturen i Kings Canyon ret udfordrende, og vi var taknemmelige for at vi tog stigningen inden solopgang. Vores guide Kieran og hans franske assistent, gjorde et godt job med at køre os, sørge for mad, BBQ og vand, frugt omm. De unge deltagere sov i Swaggers, en slags enmandstelte på ben hvilket er en prisbillig overnatning. Vi sov i "rigtige" telte. Så gik turen tilbage mod Alice Springs. På vejen stoppede vi for øl. Og den var velfortjent. På det sidste stræk aftalte vi der nu var tilbage at spise sammen på vores hotel når vi havde fået et velfortjent bad. Det var en meget hyggelig aften, fin afslutning på vores bush-eventyr



Langs Kings Canyon

Tirsdag 19. december 2023

Meget rolig morgen i Alice Springs. De sidste dages tidlige morgener gjorde at jeg vågnede halv fire og hyggede mig ved, at jeg ikke skulle op. Kom op og spiste ved 10 tiden, kun for at se at vores fly var over en time forsinket. Efter tre



Uluru (tidligere Ayers Rock) i solnedgangen, Hertil kommer man for at det spektakulære syn (og den tyske gruppe vi mødte der serverede også et glas 'bobler')

dage i "the outback" var der nul strøm på denne dagbog/telefon, så nu blev strikketøjet fundet frem. Kom fint af sted med den ene times forsinkelse. En gruppe minearbejdere var på vej hjem, tror de var guldgravere. Sten fik en ny ven i en af disse guldgravere og en stående invitation til at komme med ham ud at sejle i hans båd der ligger i Adelaide Systemet med lufthavns-transport til og fra lufthavnen fungerede perfekt! Vi kontaktede chaufføren, da vi var landet, han kom og førte os til bilen, som kørte os til Bigola Heights. Alejo og Tatiana foreslog at vi spiste Veteran-Klub middag "AVRSL": Avalon Beach RSL Club. AVRSL er en organisation der arbejder for fordele, behandling og velfærd for nuværende og tidligere medlemmer af den australske forsvarsstyrke. Vi fik dejlig mad og der var liv og glade dage.

Onsdag 20. december 2023

Var nok mere brugte end vi havde forestillet os, så en regnvejrsgang var ikke det værste der kunne ske.



Tilbage på terrasse-altanen i Bilgola Hights (og et par besøgende papegøjer)

Nød at sidde og kigge ud over nabolaget med fugle i mange farver som var nye for mig, jo kakaduen kender jeg, men vidste ikke at de kunne blive SÅ store. Bregnerne er så høje som to-etages huse. Tatiana havde fundet ud af at der var en garnforretning i Mona Vale og en i Avalon. Hun tilbød at køre. Den i Mona Vale havde kun lidt garn, men var et vidunderligt besætnings-magasin af den slags som slet ikke eksisterer mere i vores del af verden. Inden vi

kørte videre til Avalon fandt vi en "rigtig" garnforretning.... og jeg faldt i svime, men måtte hjem, sunde mig og beslutte mig. Videre til Avalon: endnu et besætnings-magasin, men garnet var ret rodet arrangeret, så en af de nærmeste dage skal jeg have besluttet mig, og tilbage til Mona Vale!

Torsdag 21. december 2023

Endnu en regnvejrsgang med tid til at nyde den pragtfulde udsigt fra Alejo og Tatjanas fantastiske 'altan-terasse'.

Tog os dog sammen og gik en tur i lokalområdet mellem byerne. Et ualmindeligt dejligt kvarter. Man ser ikke mange cykler, da området er temmelig kuperet.

Fandt et sted hvor vi fik en kaffe og fortsatte vores vandring rundt i kvarteret! Dejlig stille dag- tilbage fra bushens strabadser.

Fredag 22. december 2023

Destination for i dag var Blue Mountains et bjergområde vest for Sidney. Det bjergområde der i mange år skilte kystområdet fra det indre Australien. Kørte med Tatiana, hvis arbejde ligger ved Paranata Herfra går der direkte tog til Katatumba som ligger i Blue Mountains. Kom i god tid til stationen og fik tid til min yndlingsbeskæftigelse: people-watching- og på en station! Rigtigt hyggeligt. Vores tog ankom planmæssigt. Der var andre end os, der skulle op i bjergene i dag. Turen tog halvanden time, og det var sjovt at se hvordan landskabet ændrede sig. Da vi nåede Katoomba ved 11-tiden, var vi klar til morgenmad og fandt en cafe, hvor vi fik os en sandwich.



De syv søstre

Vi fandt vejen til "The Three Sisters", en klippeformation på kanten af dalen, fantastisk udsigt! Gik en tur langs kanten af dalen, i skygge fra palmer og træer ned til floden og op lidt længere fremme. Fandt et busstoppested og fandt ud af hvornår bussen gik tilbage til stationen. Tog toget tilbage til Sidney, fandt et sted at spise før vi tog B1-bussen og en KEO-ride hjem.

Lørdag 23. december 2023

Så er det blevet lillejuleaften og da Sten har lovet at lave julemiddagen skulle der handles! Vi har medbragt syltede agurker og rødbeder. Det viste sig at det ikke var svært at finde noget kød der kunne bruges til flæskesteg. Alejo, som har arbejdet professionelt som chef ved hvor man kan få alt til ordenlig madlavning. Alle forarbejderne til julemiddagen blev gjort i god ro og orden.



Flæskesteg med rødkål og brune kartofler (og brun sovs)

Søndag d. 24 .december 2023

Julemads-forberedelserne fortsates stille og roligt, det er en sjov fornemmelse at lave julemad i 25 graders varme, men det var hyggeligt. Da vi jo er her fordi vi ikke har familie så var vi ikke mange En af deres veninder Roslin kom, og vi havde en meget hyggelig aften, med Dansk Julemad med Alejo's touch.

Mandag d. 25 .december 2023

Køretur med Alejo og Tatiana til områderne på den anden side af fjorden mod vest: Church Point, hvor der er en flot udsigt til Scotland Island. Ufatteligt smukt regnskovs område med

store højdeforskelle. Det betød at vandre-turene i området nok lidt for udfordrende for os, så vi blev pænt i nærheden af P- pladserne, måske var vi lidt overmodige da vi var i bushen. På turen tilbage havde fik vi en vederkvægende øl.

Tirsdag d.26 .december 2023

Sidney-Hobart Race Start starter her 2.juledag. Når vi nu er så tæt på var det jo fristende at opleve det. Nu kende vi jo turen til Manley, så vi tog en KEO-ride til bussen og så bussen til Manley. Vi måtte gå mere end en halv time op til Manley Head, hvorfra man kan se starten. Der er en fantastisk udsigt over Sidney Harbour. Vi var ikke de eneste der havde fundet på at tage herud, der var liv og glade dage og alle nød at se de flotte kæmpebåde sejle af sted. Da vi kom hjem til Bilgola Heights kunne vi se at vi havde fået gået 10 km i dag. Vi er ved at komme os over vores tur Bushen.



Starten på Sidney-Hobart race

Onsdag d. 27.december 202

Skulle til Melbourne i dag og det kom vi også, men vi nåede at blive lidt nervøse inden vores lufthavns-transport kom. Men den kom, vi var lettede og så gik det mod lufthavnen og videre mod Melbourne til Jeff og Lelia som vi ikke har set siden Messolonghi. Landede som planlagt. Blev varmt modtaget af Jeff og Lelia, hvor var det dejligt at se dem igen. Kørte direkte til Marysville en lang tur, da vi var landet i Avalon lufthavn, som ligger godt syd for Melbourne.

Fik endnu en gang fornemmelsen af hvor stort Australien er, og at man ikke regner tre timers køretur for noget.



Rie og Lelia efter gensynet

Det gav og god tid til at starte på opdateringen af, hvad der er sket de forgangne otte år. Det var spændende at se deres hus som de havde fået bygget efter deres lange sejltur. Det er selvfølgelig Lelia der har tegnet det og det er et utroligt gennemtænkt hus til to personer med et arbejdsrum, hvor der var plads til gæster. Lelia havde forberedt et lækkert måltid til os: confiteret and med rødkål og adskillige flasker rigtig god rødvin. Vi blev opdateret og nød meget at genopfriske de fælles minder vi har fra Middelhavet.

Torsdag d. 28 .december 2023

Efter morgenmad med frugt og müsli kørte til Melbourne, som sagt regner man ikke afstande her i denne del af verden. Overgangen fra land til forstæder til CBD er meget glidende. Besøgte en vin- producent hvor vi fik kaffe og havde en fantastisk udsigt over vinmarker vinmarkerne. På vejen var vi også oppe i et tårn med flot udsigt til Melbourn's skyline. Var fremme ved vores hotel ved tre-tiden, tjekkede ind og tog os en slapper før vi skulle mødes med Jeff & Lelia ved fem-tiden så de kunne vise os byen inden vi skulle mødes med deres venner til middag klokken 18:30. Både Jeff og Lelia arbejder i Melbournes forvaltning, så de de kan byen ”udenad”, så vi fik en dejlig guidet tur rundt i byen. Middagen med deres venner var meget hyggelig med dejlig mad og vin.

Fredag d. 29.december 2023

Turen tilbage til Marysville var ukompliceret, så mere vin og flere fantastiske landskaber, - hvor afstandene dog store i denne verdensdel. Da vi

kom tilbage gik vi en tur i Marysville en overskuelig lille by med hvad man behøver af forretninger. Skulle have købt fødselsdagsgaver da Både Tatiana og Rodolfo (som kommer fra Canberra 1. januar) har fødselsdag efter nytår. Igen havde Lelia lavet dejlig mad en rumænsk specialitet: surkål

Lørdag d. 30 .december 2023

Skulle først af sted sent på eftermiddagen, Blev vist rundt i deres have og fik også gået en tur langs floden. Vejret var ikke det bedste, men det lod vi os ikke anfægte af og gik nærmest i en skov af kæmpe bregner. På vores pit-stop i byen fik os en kop kaffe. Blev tiltalt af en herre, som spurgte hvor vi var fra. Da han hørte at vi var fra Danmark, blev han helt begejstret og fortalte at hans bedstefar var født på Hirsholmene. Der har vi jo været flere gange, så vi følte os næsten i familie.



Kænguruer, men der skulle zoomes godt ind

Tilbage mod lufthavnen ved tretiden og: juhuuu! Vi så en flok kænguruer de var langt væk, men de var der og vi så dem!

Flyveturen til Sidney gik fint og vi fik vores lufthavns-transport direkte til Bilgola Hights.

Søndag d 31. december 2027

Så er det blevet nytårsaftens-dag så der skulle laves mad: det stod Alejo, Sten og Tatiana for. Tatiana organiserede mig til at støvsuge, hvilket jeg sagtens kunne klare mens jeg vaskede tøj. Tatjana og Alejo havde inviteret to af deres argentinske venner som begge spillede guitar og sang, hvilket Alejo også gjorde, så det var en dejlig aften, med skøn musik.

Lidt før midnat tændte vi for fjernsynet og så nytårs-fyrværkeriet fra Sidney harbour- enormt flot !



Og da vi var med mennesker med argentinske rødder blev der også danset tango nytårs aften

Mandag 1. januar 2024

Fik lidt af et chok da vi kom på højkant og Tatiana fortalte os at dronning Margrete i sin nytårstale havde meddelt at hun ville abdicere!!!! Og for første gang i jeg ved ikke hvor mange havde vi ikke hørt nytårstalen! Vi streamede den, og ganske vidst! Hun abdicerer den 14.januar. Nå det lader kongeriet til at tage det fint og glæder sig til at få en konge. Da vi var kommet os over chokket stod den på oprydning efter nytårsaften og støvsugning Roslyn var blevet her i nat og deltog konstruktivt. Vi kørte en tur til Bonday Beach, hvor vi gik dejlig tur langs kysten, Roslyn bor i nærheden og var kørt i forvejen og mødte os derude. Vi kom forbi en strand hvor en masse hunde boltrede sig, dejligt syn, viste sig at det var en uofficiel hundebadestrand. Var tilbage i Bilgola Hights for at tage i mod Rodolfo og Ossie (6 år). Havde en hyggelig aften med musik og sang.

Tirsdag 2. januar 2024

I dag skulle vi stille og roligt fejre Rodolfo's fødselsdag. Sten og jeg kørte en tur med

Rodolfo og Ossie til Avalon, for at bade, shoppe og spise og spise frokost. Jeg ”fik” mig ny kjole Da vi kom tilbage slappede vi af af og hyggede os. Som vanligt lavede Alejo dejlig mad. Efter middag fandt Rodolfo sin Bandenon frem, Alejo sine noder og der blev sunget og spillet.

Onsdag 3. januar 2024

I dag er det så Tatianas fødselsdag. Jeg startede dagen med at tage med Rodolfo og Ossie på cafe og spise morgenmad, og tage til stranden med dem. Fint at Ossie fik brændt noget energi af. Da vi kom til tilbage gik fødselsdagsforberedelserne i gang. På et tidspunkt skulle Rodolfo ud og købe vin og jeg blev udnævnt til "Mormor", hvem han skulle adlyde i et og alt. Ikke noget problem han spillede computer.

Altså, som nævnt: Alejo laver fortryllende mad! Og han sparede ikke på sine evner. Dejlig mad til Tatianas fødselsdagsfest. Nogle af Tatianas tango-veninder, og Alejos musikvenner var der også nemlig de to guitarister fra juleaften og de kendte i forvejen kendte Rodolfo.

Torsdag 4. januar 2024

Var relativt tidligt oppe (10-tiden). Alejo har en lille båd som han gerne vil sælge og som Rodolfo gerne ville se, så alle drengene inkl Ossie tog ned og så på båden. Tatiana og jeg ryddede op, og var klar så vi sidst på eftermiddagen kunne tage til Sidney og se en basketball kamp på Cudos Bancarella, stadiet hvor håndboldkvinderne vandt-guld ved olympiaden i Sydney. Kampen var mellem et hold fra Melbourne og et fra Sidney. Kampen endte Melbourne:101 Sidney:85. Nu har vi så prøvet at være til sådan en totaloplevelse som en basketkamp er, og det er meget larmende. Det var så vores sidste dag med Tatiana og Alejo, idet vi havde aftalt med Rodolfo at køre med ham og Ossie til Canberra. Vi havde været meget i tvivl om vi skulle til Canberra, men Jeff og Lelia havde anbefalet det meget, så det gør vi

Fredag 5. januar 2024

Kørte fra Sidney til Canberra med Rodolfo og Ossie, En fuldstændig ukompliseret tur, hvad vi havde et enkelt pit -stop undervejs. Det viste sig at Rodolfos lejlighed er ved at blive malet, men

vi kunne alle bo sammen med Ossies mor, Elke. Sød pige som det var meget dejligt at møde.

Lørdag 6. januar 2024

Rodolfo og Ossie var dagens guider. Startede på Museet for Planlægning og Udbygningen af Canberra. Det mente vi var et fint sted at starte, når man nu skulle se en af de få byer der som udgangspunkt er planlagt. Byen synes meget let af komme frem i. Efter planlægningsmuseet kørte vi til Biblioteket, en flot bygning hvor vi fik kaffe og Ossie stødte til efter at have tilbragt formiddagen med sin mor. Derefter kørte vi mod Black Mountain et udsigtspunkt med, Telstar-tårnet. Dette har tidligere rummet kommunikations-udstyr: antenner. Det er et monument over de sidste 30 års telekommunikations-udvikling.

Så gik turen videre til Sidneys aboretum, som var et dejligt, fredeligt, kæmpe grønt område. Fik et godt indtryk af Canberra denne første dag



Søndag 7. januar

Havde insisteret på at vi ville se Civic-center by-og indkøbscenteret, da de er de eneste planlagte bycenter vi har haft mulighed for at se. Det var sjovt at se, mest af alt for de brede gågader der var. Var inde i et overdækket center, hvor der var en række danske mærker: Ilse Jakobsen, Pandora, Lego og Ecco. Der var også en Sketeceers-forretning og et par sandaler hoppede på mine fødder.

Desværre havde udsigten fra Telstar-monumentet ikke været fri for skyggende træer så Rodolfo kørte os op til War Memorial Avenue: med mindesmærker for de mange krige Australien har deltaget i:



Et af de mange 'war memorials' der minder de mange krige Australien har deltaget i

Boer-krigen, Vietnam, Korea, 1. 2. Verdenskrig og Mount Ainsly for at nyde udsigten derfra. Det var flot og man fik muligheden for at se de overordnede linier i byens planlægning. Spiste Thai-mad ved havne/sø-fronten, ved en sejlkлуб hvor der var en skøn udsigt.



Rodolfo og rie smager på øl

Mandag 8. januar

Morgenkaffe hjemme, snak om Rodolfos planer med sin lejlighed og med Ossie. Der er ingen tvivl om at han gerne vil besøge os i Danmark, og endda have Ossie i skole her i en periode, lidt vilde planer?

De blev til sen brunch i indkøbscenteret tæt ved busterminalen, så vi ikke behøvede at spise noget før vi kom til Sidney. Bussen skulle køre klokken to og vi var der i god tid, og det kan vi godt lide.

Det har øsregnet hele dagen, heldigt at vi havde

fint vejr de foregående dage i Canberra. Og busturen tilbage til Sidney foregik i overskyet vejr med regn. Det blev ikke bedre vejr og vi var i Sidney Lufthavn lidt over fire og gik direkte til vores lufthavns hotel. Der var ikke meget krudt i os, så efter en aperitif og middag lå vi på puden, allerede klokken otte. Skulle op klokken kvart i fire for a vær i lufthavnen kvart i fem. Faldt i søvn uden problemer.

Tirsdag 9. januar

Nu var vi glade for at vi havde valgt et lufthavnshotel, og vi bare skulle over gaden for at komme til lufthavnen. Kom op og af sted mod Singapore. Otte timers flyvetur, tværs over Australien. Fik os begge en lur på turen. Krydsede ækvator kl. 11:04, Sten fulgte med på app'en. Landede i Singapore, hentede vores bagage og tog en taxa til hotellet MI hvor vi var ved halv-et-tiden. Skulle som noget af det første til Raffels Hotel hvor jeg fik mit livs første Singapore Sling og mit livs dyreste drink!



Rie nyder sin Singapore Sling på Raffels Hotel (et must i Singapore)

Onsdag 10. januar

Da vi var vågnet satte Herritage Center i Chinatown ind i maps-me, men det var lukket, fandt dog chinatown. Sten fandt hurtigt et skilt med tilbud om massage. Sten fik så en skulder massage og jeg: fod-massage.

Vi spiste middag/snaks lokalt og mødte en 'Akselsen' som vist havde sin oprindelse på Hirsholmene.

Her er varmt, meget varmt. Regnen når knapt at ramme asfalten før den er fordampet. Middag hos en lokal fancy kineser. De kinesiske køkken har ikke imponeret os.

Torsdag 11. januar

Til morgenmad fik vi bare ristet brød og satte kursen mod: Gardens by the Bay, det var et meget smukt område, frodigt og meget grønt. Spiste på en restaurant Le Vel 33, verdens højt beliggende bryggeri på 33 etage, 173 m oppe, og der er stadig bygninger der er højere. Fik os en pale ale og og noget fancy mad, og udsigten var helt ok. De var meget lang tid om at servere hovedretten. Den kom og smagte godt. Vi tog en Taxa hjem til vores hotel.

Fredag 12. januar

Så skulle vi hjemad, ifølge kalenderen skulle det kun tage en dag at komme hjem. Og det lykkedes at sove på både turen til Frankfurt og videre til København, så vi var rimelig friske da vi landede i København ved midnat efter en fantastisk tur 'down under'



Arkitektur er mange ting og der er et rigt udvalg i Singapore